

# Nieuwsbrief



Nieuwsbrief juli 2024

## Van de bestuurstafel



Willem Mooij, erelid HKL (foto Aleid Smid)

We openen deze nieuwsbrief met het verdrietige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde erelid Willem Mooij. Zoals Willem was er maar één. We zijn hem enorm dankbaar en zullen hem nooit vergeten. Juliette Jonker-Duynstee schetste een beeld van zijn onschatbare waarde voor onze vereniging en de geschiedschrijving van Loenen. We hebben dit In Memoriam als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Helaas verder deze keer geen nieuws van de bestuurstafel omdat onze "secretaresse" Desiree, na jaren lange inzet is gestopt.

Als bestuur hebben wij zo goed mogelijk de taken verdeeld maar met een bestuurslid minder kunnen niet alle taken meer gedaan worden. Vandaar onze oproep, vindt u het leuk ons bestuur te verstrekken als secretaris, of weet u iemand in uw netwerk die daar geschikt voor is? Maak hem of haar warm om deze leuke functie te vervullen!

Met een tekort aan mensen in het bestuur van de HK Loenen kunnen wij minder goed functioneren en daardoor niet meer de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent.

Nogmaals: wie komt ons ondersteunen?

Voor contact en meer informatie Bert IJpeij: [Lpyey@gmail.com](mailto:Lpyey@gmail.com)

## Verenigingsnieuws

### De Nieuwsbrief digitaal

Zoals in eerdere Nieuwsbrieven is aangekondigd, stappen we in 2025 over naar een digitale Nieuwsbrief. Deze zal naar de ons bekende email adressen worden toegestuurd. Tevens zal alle informatie actief beschikbaar zijn op onze website: [www.hkloenen.nl](http://www.hkloenen.nl). Voor alle duidelijkheid: ons tijdschrift "de Vechtkroniek" zal rond gebracht/verstuurd worden zoals nu ook het geval is.

We zijn reeds begonnen om de Nieuwsbrief in 2024 ook naar uw email adres te versturen, indien dit bij ons bekend is. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan vragen wij u vriendelijk om het door u gewenste email adres via mail toe te sturen naar onze penningmeester: [Lpyey@gmail.com](mailto:Lpyey@gmail.com).

## Vooruitblik

### Open Monumentendag 2024: Onderweg; erfgoed van routes, netwerken en verbindingen



Op de Open Monumentendag (OMD) zijn meer dan 50 monumenten geopend en zijn er activiteiten in alle 12 kernen van Stichtse Vecht.

In het kader van het thema "Onderweg" zal lokaal en nationaal veel aandacht besteed worden aan reizen via diverse soorten wegen en met verschillende vervoersmiddelen. Maar ook aan onderweg zijn in de vorm van tijd; van verleden naar heden en van oud naar nieuw.

Het thema "Onderweg!" gaat over de invloed die reizen, vervoer en communicatie hebben gehad – en nog steeds hebben – op het aanzien van Nederland, de inrichting van ons land en de manier van leven zoals we dat vandaag de dag doen.

Stichtse Vecht met al haar 12 verschillende kernen, haar rijke reis-historie (via de Vecht, de Route Napoléon, de trekschuiten etc. etc.) én haar ligging langs de grootste verkeerscorridor van Nederland (met de A2, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht en de spoorlijn) is bij uitstek geschikt voor dit thema. Er zal tijdens deze Monumentendag editie volop aandacht zijn voor historische routes, paden en wegen te fiets, te voet, te paard of per boot.

Op dit moment zijn er al een aantal activiteiten bedacht en vastgelegd voor het OMD-weekeinde:

- De Fietsboot vaart op zaterdag 14 en zondag 15 september maar liefst 5x per dag tussen de buitenplaatsen Boom en Bosch in Breukelen en Goudestein in Maarssen;
- Op zaterdag 14 september vanaf 16:00 uur wordt de Bronzen Troffel feestelijk uitgereikt door wethouder Hans van den Akker in de Hof van Gunterstein (CSA Biologische boerderij met Hofwinkel) in Breukelen;
- Op zondag 15 september is het VORT! Festival met muziek, poëzie en toneel op Fort Maarsseveen.

Er zullen nog veel meer activiteiten bijkomen richting half september. Kijk dus regelmatig op de website voor actuele informatie.

De Historische Kring Loenen zal dit jaar ook weer volop aan de OMD meewerken. Zaterdagmiddag 14 september staat onze informatiekraam op het Kerkplein in Vreeland.

Datum: zaterdag 14 en zondag 15 september

Locaties: zie [www.openmonumentendag.nl/comite/stichse-vecht/](http://www.openmonumentendag.nl/comite/stichse-vecht/)

Kosten: alle monumenten en activiteiten zijn gratis

## Terugblik

### De Angstel: gecombineerde fiets- en vaartocht



Varen met Sander Griffioen en Huibert Stoof op de Angstel

De verzamelplaats voor de fietstocht op 25 mei was het fietstuneltje in Loenersloot. Dat was goed gekozen, want dat bood wat bescherming voor de stortregen. Omdat de bui lang bleef hangen zij we toch gaan fietsen door de stromende regen.

Bij Huibert Stoof kregen we een zeer gastvrij ontvangst en konden we droog in een schuur zitten.

Sander Griffioen gaf een boeiende uitleg van het gebied rond de Angstel, later aangevuld door Huibert.

Aan het eind van de uitleg was het droog en zijn we met 2 boten de Angstel opgevaaren. Het was een fantastische vaartocht met leuke aanvullingen door Huibert en Sander. Al met al een geslaagde fiets/vaartocht ondanks de slechte start door de regen.

## Excursie Oukoper Molen



Mechaniek van de Oukoper Molen

Zaterdag 1 juni brachten we een bezoek aan de Oukoper molen. Twee enthousiaste molenaars boden ons een boeiend inkijkje in de eeuwenoude techniek van deze poldermolen. Ook interessant: de sociaal economische positie van de molenaar en zijn gezin en de religieuze gezindheid van de waterschappen. De molen wordt met veel zorg en met gebruikmaking van oorspronkelijke technieken onderhouden (tot en met de reuzel tussen de bewegende houten delen aan toe) en is bij de recente restauratie voorzien van onder meer een nieuw wikenkruis. Al met al een waardige winnaar van de Bronzen Troffel en zeker een bezoek waard. De molen draait meestal op woensdagen en zaterdagen. Dan is er dus ook een molenaar aanwezig om vragen te beantwoorden.



## Uit de Beeldbank



Collectie Jacob Olie Jbz. Stadsarchief Amsterdam

### Kasteel Loenersloot in de zomer

De bekende Amsterdamse fotograaf Jacob Olie (1834-1905) heeft ook de Vechtstreek meermaals op de gevoelige plaat vastgelegd. Op deze foto zien we een van zijn drie zoons, 'de jongen Olie', in het park van Slot Loenersloot op 9 juni 1897. In de nieuwste Vechtkroniek kunt u meer lezen over deze bijzondere fotopionier. Het Slot, voor het eerst genoemd in 1258, begon ooit als donjon, een verdedigingstoren. Het kasteelcomplex wordt tegenwoordig beheerd door de Stichting Utrechts Landschap. Tot oktober zijn er regelmatig rondleidingen in zowel kasteel als park, zie voor meer informatie en data [www.utrechtslandschap.nl](http://www.utrechtslandschap.nl).

## Agenda

### 14 & 15 september Open Monumentendag 2024

Organisatie door Historische Kringen van Breukelen, Loenen en Maarsssen

#### Enkele OMD activiteiten uitgelicht:

14 & 15 september 2024

Boottocht met de Fietsboot op de Vecht, opstappen bij Boom en Bosch of Goudestein

14 september 2024 om 16.00

Uitreiking Bronzen Troffel door wethouder Hans van de Akker in de Hof van Gunterstein

Zondag 15 september

VORT! Festival op Fort Maarsseveen, met muziek, poëzie en toneel

### Zomertips

Voor wie in de zomermaanden erop uit wil om ons erfgoed te bewonderen:

Visit Gooi en Vecht ([www.visitgooivecht.nl/](http://www.visitgooivecht.nl/)). Met Vroeger en Nu wandelingen, Erfgoedroutes en 12 zomerse buitenkansen.

Utrechts Landschap ([www.utrechtslandschap.nl/](http://www.utrechtslandschap.nl/))

Organiseert activiteiten met aandacht voor natuur en erfgoed; bijvoorbeeld rondleiding met gids door Kasteel en Kasteelpark Loenersloot.

## In memoriam Willem Mooij

(2 augustus 1931 – 28 juni 2024)

### Van onschatbare waarde....



Willem deelde graag zijn kennis over de Grote Kerk Loenen  
(foto Maarten Bootsma)

Een bakken in onze vereniging is niet meer. Willem Mooij is in de nacht van vrijdag op zaterdag 29 juni overleden, nadat hij vijf dagen eerder was getroffen door een herseninfarct. Willem is gestorven in het harnas: de dag voor zijn infarct fietste hij nog naar molen De Hoop voor zijn wekelijkse koffieochtend op de zaterdagmorgen. Hij bezocht nog regelmatig het archief en kwam tot op het laatst stevast langs bij zijn vaste adresjes in Loenen en Vreeland voor een kopje koffie, een praatje, het afgeven van een kopie van een archiefstuk of om een oude foto in te laten scannen. Zijn grote familie, zijn vele vrienden en de HKGL zullen hem enorm gaan missen, zijn sterke persoonlijkheid, zijn grappen, zijn diepgaande kennis van Loenen en haar inwoners.



Willem deelt als getuige van WOII zijn ervaring  
op Loenense basisschool  
(foto Aleid Smid)

Willem werd op 2 augustus 1931 op de hoek van de Dorpsstraat en de Bredestraat geboren als oudste zoon van Frank Mooij en Marretje Tollenaar. Toen hij nog een baby was brak daar brand uit, net op tijd kon de kleine Willem gered worden. Een artikel in de Vechtkroniek over deze brand, decennia later, gaf hij dan ook de toepasselijke titel: "Mijn wiegje schroeide al...". Wellicht dat hierdoor een latere passie in zijn leven de vrijwillige brandweer werd, waar hij vele jaren actief was.

In zijn werkzame leven assisteerde Willem aanvankelijk zijn vader als behanger-stoffeerder, later ook als woninginrichter. Er kon geen buitenplaats of ander monument aan de orde komen of hij had er ooit zeil of vloerbedekking gelegd, behangen of een zonnescherm gemaakt. Daarnaast hielp hij zijn vader in diens nevenfunctie van begrafenisondernemer, een taak die Willem na twaalf jaar als hulp nog 22 jaar als zelfstandig begrafenisondernemer heeft uitgevoerd.

Na zijn pensionering ontdekte Willem, die van zijn vader ook de interesse in plaatselijke geschiedenis en het verzamelen van prentbriefkaarten e.d. geërfd had, het plezier van spitten in het archief. Dat zat toen nog in Beek en Hoff in Loenen, later in Breukelen. Jarenlang was hij hier elke donderdagochtend, speurend naar archiefstukken, raadsnotulen uit de 19de eeuw lezend, op jacht naar juiste geboorte- en sterftedata van personen. Dit werk, in combinatie met zijn kennis van Loenen en haar inwoners, zou een onmisbare factor blijken voor de Vechtkroniek, waar hij eind 1999 als redactielid toetrad. Op basis van zijn zorgvuldige archiefonderzoek schreven de andere redactieleden hun artikelen. Wij mogen wel stellen dat Willem van onschatbare waarde is geweest voor de geschiedschrijving van Loenen. Niet alleen in de honderden artikelen die er op basis van zijn onderzoek verschenen, maar ook door zijn boeken: Focus op Loenen (2002, met Juliette Jonker-Duynstee) en De Luchtwachtpost van Loenen



*Willem Mooij en Jan Broerstra in het archief, 1999*

(2008, met Kees de Kruijter). Daarnaast was hij een geestig en niet onverdienstelijk verhalenverteller en dichter, waarvan een aantal resultaten ook in boekvorm gebundeld zijn.

Voor zijn grote betekenis voor Loenen en omgeving werd Willem in 2001 benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Voor velen in Loenen was hij veel meer dan dat: hij was de ongekroonde koning van 'zijn' Loenen en van de geschiedschrijving van de petites histoires in en rond zijn geliefde dorp.

In de komende Vechtkroniek zal een interview met Willem verschijnen, dat Aleid Smid op zijn verzoek in 2020 met hem hield. Bedankt voor alles wat je voor de Historische Kring Loenen en zoveel mensen om je heen betekend hebt Willem, je naam zal voor altijd verbonden blijven aan zoveel artikelen, wij zullen je niet vergeten.

*Juliette Jonker-Duynstee*

*Willem Mooij, 1931 – 2024 (foto Aleid Smid)*

